

Het gehate juk werd afgeschud!



*Eper verzetsmensen en onderduikers bij een van de schuilplaatsen. Het zou mooi zijn als alle namen bekend zouden worden. Graag zie ik u reactie tegemoet – 1945.*

01. Dries Bakker (uit Doornspijk)
02. Anton Broekhuis (buurman van Herman van Essen)
03. Evert van Loenen (buurman van Herman van Essen)
04. J. ('Tonny') Daamen
05. Herman van Essen (gaf zo'n 60 onderduikers onderdak)
06. Gradus Dijkgraaf
07. Gait Visser (Visser de smid, een zwager van Narres van Essen de broer van Herman van Essen)
08. Narres van Essen (broer van Herman van Essen)
09. Mannes van Essen (zoon van Narres van Essen)
10. Aalt van Vemde (beheerder van de Remboe in Wissel)
11. Marius van Ark (uit de Brinklaan)
12. Mannes van Essen (zoon van Herman van Essen)
13. Marinus Schoots (uit Heerde)